

Vincent Leergang

introdactie in een sociale spiritualiteit



foto: Parijs – 2013

Vincent de Paul, een Frans priester, bracht in de zeventiende eeuw een revolutie van liefdadigheid teweeg. Wat kan zijn betekenis zijn in onze tijd?

De Vincent Leergang is een initiatief van het Vincent de Paul Center in Nijmegen

1. Kennismaken met Vincent

Woensdag 13 februari 2013 14.00 – 17.00 uur

Een inleiding op zijn leven, onder meer via de film ‘Monsieur Vincent’ (1947). Wij maken kennis met de merkwaardige levensreis van een man die in de eerste decennia van zijn leven op zoek is naar een comfortabel leven. Hij blijkt te intelligent om daarin te blijven hangen. Uiteenlopende ervaringen brengen hem tot een leven van onvoorwaardelijk engagement met de armen en maken hem tot een uitzonderlijk organisator van liefde.

Inleider: prof. dr. Tjeu van Knippenberg c.m.
em. hoogleraar Praktische Theologie aan de Universiteit van Tilburg

2. Context van het leven van Vincent

Woensdag 20 februari 2013 14.00 – 17.00 uur

Vincent wordt geboren in 1581 in een klein Frans dorpje en sterft in 1660 te Parijs. Europa tussen Middeleeuwen en Verlichting. Welke ontwikkelingen doen zich voor in politiek, cultureel en kerkelijk Frankrijk? Met welke maatschappelijke lagen maakt Vincent kennis? Wie zijn leermeester en wie zijn vrienden? Welke netwerken bouwt hij op, speciaal met Louise de Marillac?

Inleider drs. Wiel Bellemakers c.m.
provinciaal overste van de Lazaristen

3. Spirituele bronnen van Vincent

Woensdag 27 februari 2013 14.00 – 17.00 uur

Welke is de spiritualiteit van een man die sociaal zo actief is, met zo veel onderscheiden mensen in contact is en zich manifesteert als een organisatiegenie? Hoe hangen arbeid en contemplatie samen?

Hoe gaan nederigheid en invloed samen? Op welke spirituele bronnen oriënteert hij zich? Waar haalt Vincent de kracht vandaan om een spoor van vernieuwing te vinden?

Inleider: drs. Marieke van de Ven
docent/directeur Nijmeegse Avondschool en medewerker Vincent de Paul Center

4. Sociale leer van Vincent

Woensdag 6 maart 2013 14.00 - 17.00 uur

Aan Vincent zijn in de loop der tijd verschillende titels gegeven, waaronder ‘patroon van de naastenliefde’. In welke zin is hij voorbeeldig? Welk soort diaconie heeft hij beoefend? Welke zijn de uitgangspunten en kernbegrippen van zijn maatschappelijk handelen? Wat betekent ‘de armen zijn onze leermeesters’? Welke zijn hedendaagse principes voor organisatie van de liefde?

Inleider: dr. Henk Meeuws
onderzoeker Diaconie en Maatschappelijk Handelen

5. Navolging en actualisering

Woensdag 13 maart 2013 14.00 – 17.00 uur

Wat is het karakter van de Vincentiaanse sociale en spirituele traditie? Hoe zet deze zich in de afgelopen eeuwen voort in en buiten Europa? Waar vinden we in onze tijd en omgeving materiële, sociale en zingevingsarmoede? Wat zeggen deze vindplaatsen over parochiële en andere diaconieën? Welke vorm kan diaconie krijgen in een moderne samenleving? Wat zegt het over de relevantie en functie van een Vincent de Paul Center?

Inleider: Fr. Jan Koppens cmm
provinciaal overste van de Fraters van Tilburg

Praktische informatie

Opzet Leergang	een serie van vijf bijeenkomsten
Voor wie	voor ieder die gemotiveerd is om zich te verdiepen in bronnen van sociale spiritualiteit in het bijzonder die van Vincent de Paul
Wanneer	woensdag 13 februari woensdag 20 februari woensdag 27 februari woensdag 6 maart woensdag 13 maart
Tijd	14.00 – 17.00 uur
Plaats	Parochiehuis Antonius van Padua Van Slichtenhorststraat 81 6524 JL Nijmegen
Kosten	€ 25,- Gelieve het bedrag over te maken op bankrekeningnummer 22.58.41.940 t.n.v. Stichting Vincent de Paul Center
Aanmelden	voor 9 februari 2013 • e-mail: mariekevandeven@fo.nl • postadres: Vincent de Paul Center p/a Groesbeekseweg 118 6524 DL Nijmegen

Een Bewijs van Deelname wordt na afloop van de Leergang uitgereikt