



Liefde is vindingrijk tot in het oneindige
L'amour est inventif jusqu'à l'infini

Vincent de Paul

Start uitvoering

De eerste praktijken starten september 2021*

Datum, tijd & locatie

Elke praktijk heeft een eigen planning en locatie. Voor meer informatie, kijk op onze website (zie hieronder)

Kosten

Aan deelname in de pilotfase (2021) zijn geen kosten verbonden

Meer weten?

Kijk op onze website:

<https://vincentdepaulcenter.nl/wat-doen-wij/generatie17/>

Info en Aanmelden

Mail naar Theo Gallé, G17@vincentdepaulcenter.nl

Of neem contact op met een van de begeleiders. Mailadressen vind je op de website

* onder voorbehoud van corona-ontwikkelingen



Project Generatie17

Vertellen in meervoud

Levensbeschouwelijke verkenningen





Vincent de Paul Center Nederland ...

... is een centrum voor sociale spiritualiteit. Vanuit een sociaal-christelijke spiritualiteit willen wij een vernieuwende bijdrage leveren aan het welzijn van mensen, het versterken van gemeenschap en de kwaliteit van de leefomgeving.

Inspiratiebron ...

... is Vincent de Paul (Frankrijk, 1581-1660) die door zijn leven en werk uitgroeit tot een 'heilige van de compassie'. Vanuit een helder begrip van evangelische waarden richt hij zich op de zorg voor – met name kansarme – mensen.



Daarnaast ontplooit hij initiatieven die bijdragen aan de spirituele ontwikkeling van mensen. Dit vanuit de overtuiging dat spiritualiteit en praktische naastenliefde onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: als binnen- en buitenzijde, als hart en handen ...

Generatie17* ...

... is een project voor het versterken van theorie en praktijk van sociale spiritualiteit. Als eerste organiseren we een **platform** van een aantal **praktijken**. Een praktijk is een klein groepje mensen die met elkaar hun levensbeschouwelijke oriëntatie (verder) willen verkennen.

** Over naam Generatie17: wanneer we uitgaan van het jaar 1617, een markant jaar voor Vincent de Paul, en we rekenen vier generaties per eeuw, dan zijn wij de 17^e generatie na dat beslissende jaar.*



Praktijken

Het platform kent op dit moment zes praktijken:

1. **ReliBio** – verkenning en uitwisseling van de eigen religieuze biografie
Begeleider: André Haverkort, huisarts n.p.
2. **Bezielen en bezield worden** – in contact met je bron, jezelf, de ander, de wereld
Begeleider: Marike de Valk, Gestalttherapeute, theologe
3. **De tafel van vijf** - gesprekken over levensbeschouwelijke oriëntatie
Begeleider: Theo Gallé, geestelijk verzorger, psycholoog
4. **Oost-West verhaalopstellingen** – thema-opstellingen (methode B. Hellinger) met universeel spirituele verhalen
Begeleider: José Smets, eerstelijns GZ-psycholoog
5. **Bijbelverkenningen** – persoonlijke verkenningen van en over bijbelverhalen
Begeleider: Marieke van de Ven, orthopedagoge en supervisor
6. **Vertelpodium** – bijeenkomst met verhalen rond één thema
Begeleider: Henrike van Riel, filosofe

Projectleider G17

Tjeu van Knippenberg, emeritus hoogleraar praktische theologie

